

Onze missie is om christenen te helpen om eerlijker en duurzamer te leven. Daarom willen we leven van genoeg tot de nieuwe norm maken. Zo doen we meer recht aan mensen, dieren en het milieu, dichtbij en ver weg.

Het voelt alsof we in een negatieve vicieuze cirkel verstrikt zijn geraakt. Waarin we steeds meer werken, meer consumeren en minder tijd hebben voor elkaar. We putten hiermee mens en aarde uit.

Als tegenhanger geloven wij in de 'leven van genoeg cirkel'. Hierbij leef je van het equivalent van één aardbol. Het verlangen om Gods koninkrijk te zoeken staat centraal en zal meer levensvreugde geven.

Leven vanuit genoeg betekent dat er genoeg is voor iedereen. Wie minder koopt, heeft minder geld nodig en hoeft minder te werken. Dit zorgt voor meer vrije tijd, minder stress en ruimte voor verbinding. Dit is duurzamer en ook nog eens gezonder.

Doe je ook mee?

je richten op Gods koninkrijk
je verlangen richten op Zijn gerechtigheid



je richten op Gods koninkrijk
je verlangen richten op Zijn gerechtigheid

